



Nieuwsbrief 2021/03

Van de voorzitter

Met kleine stapjes lijkt het leven terug te gaan naar normaal. Hoewel, normaal.... We ontkomen voorlopig niet aan maatregelen die ons moeten beschermen tegen dat hardnekkige coronavirus. Wie had ooit gedacht dat onze leden gedwongen zouden worden om een toegangsbewijs te laten zien voor het betreden van hun eigen sociëteit. Onze voorgangers zouden zich zeer hebben verbaasd.

Wel terug naar normaal is dat de bridgetafels weer op hun gewone plek staan. Die grote platen waar je zo ongeveer staand aan moest bridgen zijn weggehaald. Een hele opluchting, denk ik zo. Anderhalve meter is in zo'n opstelling best wel ver. Dat er blijvend veel minder handen worden geschud vind ik dan weer niet zo erg. Het is misschien de reden dat ik al vrij lang niet verkouden ben geweest. En dat wil ik graag zo houden.

Wat betreft de deelname aan het bridgen deed zich een merkwaardig fenomeen voor in september. Ondanks de versoepelingen en de

inspanningen van de clubleiders was de animo bij leden om de draad weer op te pakken maar matig. Bij sommige clubs moesten zelfs zittingen worden afgelast omdat het minimum van 8 paren niet werd gehaald. Hopelijk komt geleidelijk de gang er wel weer in nu de vaccinatiegraad hoog is geworden. Het nieuwe toegangsbeleid draagt daar wellicht ook weer aan bij. Ik hoop dat we snel weer met competities kunnen beginnen en dat we het systeem van aanmelden weer kunnen inwisselen voor het oude afmeldsysteem.





Van de voorzitter (vervolg)

Af en toe bereiken berichten van leden mij die wel willen blijven bridgen maar op andere tijden. De middagen lijken in trek te raken. Dan is er geen parkeergedoe en hoef je niet in het donker terug te rijden. Op zich is er voldoende ruimte in de sociëteit. De woensdagmiddag club kan leden gebruiken en ook op dinsdagmiddag is er ruimte. Maar we willen ook geen leegloop in de avonden. Misschien is een enquête zinnig om de behoeften te verkennen. We denken er als bestuur over na. En als u zelf ideeën heeft, laat het ons dan vooral weten!

Zo zijn er best veel dingen om rekening mee te houden. Zoals ook de vraag of en hoe het mogelijk is om weer barhulpen in te schakelen. Het pinnen van de betalingen houden we er in elk geval in. En over pinnen gesproken: onze penningmeester is bezig met een poging om de hele bar-administratie te vereenvoudigen. U hoort daar binnenkort vast meer over.

Ik hoop dat we snel ons gewone leven en het daarbij behorende bridge weer helemaal kunnen oppakken. Maar ik hoop vooral dat u gezond blijft en met plezier aan ons verenigingsleven kan deelnemen.

Joris Al

Contributie 2022

Dit zal waarschijnlijk de laatste nieuwsbrief zijn voor de Kerst. Reden om aandacht te vragen voor de regels en afspraken van onze vereniging m.b.t. de contributie. De contributie is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. U ontvangt in de eerste week van januari 2022 een contributiebrief met het verzoek deze voor 1 februari te betalen. Wij hopen natuurlijk dat u, ondanks de corona perikelen van dit jaar en daardoor het weinige spelen, toch lid wil blijven. We verwachten voor volgend jaar weer 'gewoon' te kunnen bridgen.



Mocht u onverhoopt toch uw lidmaatschap willen beëindigen, dan wijzen wij erop dat dit voor 1 december 2021 schriftelijk of per e-mail aan het bestuur moet zijn gemeld.



Corona, hoe nu en waarom?

Door Joris Al

Het bestuur heeft de leden en de cursisten op de hoogte gesteld van de beslissing om, zolang dat voor de horeca is voorgeschreven, ook bij Amicitia een corona-toegangsbewijs te vragen. Waarom is dat?

Allereerst is daar de gezondheid van onze leden. Wij willen daarmee zo weinig mogelijk risico nemen. Anderhalve meter en plaatsing zijn als verplichting vervallen, maar er zijn nog steeds risico's, ook voor gevaccineerde deelnemers. Met name in de nabijheid van niet gevaccineerde of niet negatief geteste deelnemers.

Dan is er de vergunningssituatie. Amicitia heeft een horeca-vergunning. Dat biedt de mogelijkheid voor het schenken van alle soorten alcoholische drank. Maar het brengt ook verplichtingen met zich mee, zoals op dit moment het corona-toegangsbewijs. Wij weten dat sommige bridgeclubs wel degelijk drank schenken en toch niet controleren. Misschien hebben zij geen vergunning, misschien nemen ze het risico van een controle. Wij doen dat niet, ook vanwege het eerste argument.

Daar komt bij dat we van verschillende leden het bericht kregen dat zij pas weer komen bridgen als dat veilig is en alles weer 'normaal' is. Met dat toegangsbewijs hopen we dat te bevorderen. Wij realiseren ons ook dat er misschien leden zijn die vanwege het toegangsbewijs juist niet meer willen of kunnen komen. Dat is jammer: we bieden juist graag aan zoveel mogelijk mensen de kans op bridgeplezier. Maar hier gaat het welzijn van de (deels kwetsbare) meerderheid boven de terughoudendheid van enkelen.

Intussen zijn de eerste ervaringen met het toelatingsbeleid opgedaan. Er is één afzegging ontvangen. Er zijn enkele berichten binnengekomen met instemming. En bij de eerste controles zijn geen wanklanken gehoord. Voor de duidelijkheid: de controles gebeuren door de clubleiders op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur! En we vragen nog steeds om de basismaatregelen in acht te nemen: handhygiëne, hoesten in de elleboog, afzeggen bij verkoudheid en vermijden van onnodige 'samenstelling'.

We hopen dat deze fase van de pandemie kort duurt en dat er geen opleving van het virus in de herfst en de winter optreedt. Dan kunnen we ook weer gaan plannen voor een Kerstdrive, nieuwjaarbörrel, en andere (bridge)activiteiten.



Avondje bridgeles, privé bij Jaap en Erie

Door Joris Al

Begin september stuurde ik een bericht rond per mail over een leuk aanbod dat we kregen van Jaap en Erie Frijling. Zij hebben het plan opgevat om de kennis die zij in vele topbridge jaren hebben opgedaan te delen met andere bridgeparen die de ambitie hebben om een treetje hoger te klimmen op de bridgeladder. Ik schreef ook dat ik dit met partner Caroline als een van de eersten zou gaan uitproberen. En dat hebben we dus gedaan.



We werden 's-avonds bij hen thuis hartelijk ontvangen met koffie en wat lekkers erbij. Jaap legde intussen uit wat de bedoeling was en probeerde tegelijk hoogte te krijgen van het soort vlees dat hij in de kuip had. Of we tegen een stootje konden, dan wel dat we meer van het 'kruidje-roer-me-niet' type waren.

Slimmigheidje

Daarna begonnen we met bieden. Ze hebben een slimigheidje om zeker te weten dat je niet telkens pas-handen krijgt. Wij vonden het prettig dat ze onze eigen systeemkaart als uitgangspunt namen. Op een enkel punt suggereerden ze aanpassing. Het is erg leerzaam om tijdens het bieden hardop te vertellen wat je denkt dat partner bedoelt, en we bleken daar nog zeker wat in te kunnen verbeteren.



Avondje bridgeles (vervolg)

Na het bieden volgde het afspel. Voor mij was er onder andere het leerpunt dat ik beter moet nadenken over wat de tegenstanders kunnen hebben, gezien de biedingen, uitkomsten en (punten)verdelingen. En rekening houden met verschillende mogelijke zitsels. Ook daar weer: moeten beredeneren waarom je iets doet of nalaat helpt om je een scherp beeld van het spel te vormen en je kansen op het maken van je contract te verbeteren. Daar leer je veel van.

Wijn en hapjes

Intussen had Erie wijn ingeschonken en heerlijke hapjes op tafel gezet. En gingen we 'voor het echie' spelen met willekeurige spellen. Dan merk je tegelijk dat spelen en tegenspelen allebei best spannend en soms moeilijk kunnen zijn.

Na 2,5 uur hebben we afscheid genomen, een gezellige avond en heel wat leerervaringen rijker. We kunnen dit iedereen van harte aanbevelen die serieus aan verbetering van zijn spel wil werken, zeker ook aan gevorderde bridgers. En dat voor € 10,- per persoon. Je kan Jaap en Erie bereiken via e-mail jaapfrijling@gmail.com of telefonisch 06-40424438.

Lesgroep pakt de draad weer op

Door Ralph Julsing

De lesgroep van Bridgeschool Haaglanden onder leiding van onze docent Harry van Daelen heeft de draad weer opgepakt. Met de wekelijkse les en... huiswerk!

De complete groep - op één leerling na - heeft zich laten vaccineren. Deze persoon heeft zich teruggetrokken. Dat doet toch een beetje pijn. Hier en daar – vooral tijdens het bewegen - wordt nog met een afstand rekening gehouden. Dat is er kennelijk ingeslepen in de periode van de strenge maatregelen.





Lesgroep pakt de draad weer op (vervolg)



Hoe dan ook, we gaan dus min of meer op volle kracht verder en hopen dat snel alles wordt vrijgegeven zodat de groep weer compleet kan zijn. Maar goed, dat is voor later. Nu pijnigen we onze hersens opnieuw over de lastige theorie en hoe je dat alles in de praktijk kan toepassen met bieden en uitspelen.

Inmiddels hebben we Jacoby transfers en de Staymanconventie in onze bovenkamers opgefrist en gaan we alweer op voor de herhaling van het volgbod en het informatiedoublet. U begrijpt het, we hebben nog een lange weg te gaan. Maar, zo ontdekken wij nu, bridgen is net als fietsen, je verleert het niet. Hooguit moet je een beetje op gang worden geholpen, een duwtje in de rug zullen we maar zeggen. Met Harry, onze vriendelijke bridgedocent met veel gevoel voor humor, komt dat alles wel goed.

Tijdens de bridgeloze maanden, er leek geen eind aan te komen, hebben een aantal leerlingen thuis met elkaar geoefend, maar op een bepaald moment kwam er mede door de vakanties toch een beetje de klad in. Daarom zijn we blij dat we nu weer volop de leerstof in Sociëteit Amicitia tot ons kunnen nemen. Overigens, dat thuis oefenen heeft ook zijn charmes, met al die koekjes, taartjes en andere lekkernijen. En... een wijntje.





Dwight D. Eisenhower: 'Patron President'

Door Ralph Julsing

In deze retrorubriek keren we terug naar wéér een bijzondere bridgespeler, niemand minder dan Dwight David Eisenhower. Voor vrienden 'Ike', de architect van Operatie Overlord, dé doorbraak naar de latere capitulatie van onze oosterburen.

Immers, de geallieerde invasie van Normandië markeert het zwaarbevochten begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog. In zijn rol van opperbevelhebber van de Allied Expeditionary Force is hij het boegbeeld voor de Armada met de talrijke helden aan wie wij onze vrijheid danken.



Eisenhower staat in de weken voorafgaand aan D-Day, 6 juni 1944, onder een ongelooflijke druk. Hij drinkt 24 kopjes koffie en rookt zes pakjes sigaretten per dag en heeft zelden meer dan twee uur ononderbroken slaap per nacht. Wanneer 'Ike' evenwel de gelegenheid krijgt, speelt hij - juist in die

stressvolle dagen - graag een partijtje bridge. Zijn levenslange toewijding aan het spel heeft hem wereldwijd een onofficiële status gegeven als de 'Patron President' van de bridgespelers.

Ike leert spelen in 1913 op West Point, dé militaire academie van de USA. Later wordt hij de 'bridgetovenaar van Manilla' genoemd waar hij tijdens zijn stationering in de Filipijnen regelmatig bridge speelt met president Manuel Quezon. Tijdens WO II is het een ongeschreven kwalificatie voor Eisenhowers staf dat een officier een fatsoenlijke partij bridge kan spelen.



Zijn favoriete partner is generaal Alfred Gruenther, beschouwd als de beste bridgespeler in het Amerikaanse leger. Ze nemen het spel allebei serieus. Na een bijzonder rampzalig resultaat bespreken ze het bieden in een briefwisseling die twee jaar duurde.



Na de oorlog

Ike's partnerschap met Gruenther heeft zelfs een impact op de wereldgeschiedenis. Na de Tweede Wereldoorlog wordt Eisenhower president van Columbia University, een niet veeleisende baan die hem in staat stelt om elke middag door te brengen in zijn favoriete Manhattan bridge club. Op een dag in 1948 wordt hij van tafel geroepen voor een telefoontje van president Harry Truman, die hem vraagt om de functie van secretaris-generaal van de NAVO in Parijs in te nemen.

Wanneer Eisenhower terugkeert naar de wedstrijd, vertelt hij zijn bridgegenoten over het aanbod. "Wie neem jij als je nummer 2 man?" vragen ze. "Nou, ik zou Bedell Smith moeten nemen", antwoordt Ike. „Maar ik denk dat ik Gruenther neem, want hij is de betere bridgespeler." Gruenther werd later het hoofd van de NAVO wanneer Eisenhower terugkeert naar de Verenigde Staten om de 34e president van de Verenigde Staten te worden.

Dwight Eisenhower was elected president in 1952 & served until 1961



Eisenhower was a war hero who planned the D-Day invasion during World War II

His military experience gave Americans confidence that he could face the threat of the USSR during the Cold War



[Ike campaign commercial](#)

In het Witte Huis



Tijdens zijn jaren als president houdt Eisenhower regelmatig bridgewedstrijden in het Witte Huis. Naast bridgetoppers waren ook genodigden welkom. Meestal op de zaterdagavond. De sessie begint rond 17.00 uur, in het solarium op het dak van het Witte Huis, en wordt even onderbroken voor een snack of buffetdiner, waarna het tot 22.30 uur kan doorgaan in Ike's studeerkamer op de tweede verdieping.

Het zijn serieuze competities, daar in Het Witte Huis, omdat Ike het als een heiligschennis beschouwt om bridge te spelen met iets minder dan totale concentratie. Hij is kalm en attent tijdens de bieding, maar kan behoorlijk geanimeerd raken tijdens het uitspelen.

Een bridgevriend beschrijft Ike's gedrag als hij in een slechte bui een kaart neerlegt. "De kaart stijgt verticaal in de hand van de president en beschrijft



vervolgens een boog van 90 graden. Het raakt de tafel met een dreun, die de tegenstanders verontrust en de asbakken op tafel doet trillen."

Echtgenote Mamie Eisenhower hield ook van het spel. Zij en Ike spelen zelden samen omdat hij tegen haar schreeuwt als ze fouten maakt, maar bridge is altijd hét entertainment op hun feesten. Wanneer wordt voorgesteld om vice-president Nixon en zijn vrouw Pat uit te nodigen voor een weekendfeesten op de Gettysburg-

boerderij van de Eisenhowers, verwerpt Mamie het idee. "Waar zouden we het in hemelsnaam over hebben?" vroeg Mamie. "Ze speelt geen bridge!"



Hoe goed was Ike?

Eisenhower is geen expert volgens de huidige normen, maar bridgegrootheid Ely Culbertson beschrijft zijn spel als volgt: "Klassiek met briljante momenten." Culbertson: "Je kunt het karakter van een man altijd beoordelen aan de manier waarop hij zijn kaarten speelt. Eisenhower is - op een zeldzame eruptie na - een kalme speler en zeurt nooit over zijn verliezen. Een sterke toernooispeler. Hij is briljant in de overwinning, maar begaat nooit de ergste misdaad van de bridgespeler, namelijk om zich te verkneukelen als hij wint." Oswald Jacoby, ook een topbridger en Ike's frequente partner in de wedstrijden in het Witte Huis, zegt: "De president speelt beter bridge dan golf."

Ike's hoogste score

Eisenhower's agressieve aard stond centraal in een meer dan sensationele **♦ 6 deal**, meldt het *New York Times Bridge Book*. Het spel werd gespeeld in Palm Springs. Zijn partner was Gruenther en hun tegenstanders waren twee bekende industriëlen die veel meer geld hadden dan biedgevoel. Ike is altijd op zoek naar mogelijkheden om op te treden als de "beul over een ondeskundige bieder", zoals een partner hem beschrijft.



De deal is goed voor 3.400 punten: down six, verdubbeld en kwetsbaar. Het is de grootste sensatie van Ike's lange bridgecarrière tot zijn dood een paar jaar later in 1969. Het winnen van 3400 punten op een bridgedeal past niet in dezelfde categorie als het lanceren van een succesvolle militaire invasie, maar voor een man die bijna net zoveel van het spel hield als van zijn land, is volgens vrienden van Eisenhower voor hemzelf een herinnering die wedijvert met die van zijn D-Day overwinning. Hoewel wij, als Europeanen, daar zeker een andere gedachte bij hebben.

Eisenhower matrix

De Eisenhower matrix is een eenvoudig hulpmiddel om echt prioriteiten te stellen en direct te zien wat voor taken je wel moet doen en welke niet.

Als generaal van de geallieerden en president moet Dwight D. Eisenhower voortdurend keuzes maken over welke van de vele taken echt belangrijk waren om op te pakken. Zo kwam hij op het Eisenhower principe waarin hij onderscheid maakt tussen urgent en belangrijk.

Urgente zaken zijn taken waar tijdsdruk op zit, een deadline halen, een mail op tijd beantwoorden. Reageren op een cliënt

omdat het nu moet of omdat hij voor de deur staat. Belangrijke zaken zijn onder andere taken die de cliënt helpen, de kern van je werk vormen of van belang zijn voor het kunnen blijven leveren van zorg.

Eisenhower zegt daarover: "Urgente zaken zijn zelden belangrijk. Belangrijke zaken zijn zelden urgent." Met deze uitspraak is de Eisenhower matrix, ook wel het Eisenhower model, ontstaan.





Oplossing bridgeprobleem 2021/02

Door Joris Al

Noord	Oost	Zuid	West
♠ 10 8 6 2	♠ H B	♠ 7 4 3	♠ A V 9 5
♥ H V 10 6	♥ A 5 4 2	♥ 9 7 3	♥ B 8
♦ 4	♦ A H 9 2	♦ V 10 7 3	♦ B 8 6 5
♣ 6 5 4 2	♣ A V 8	♣ H B 10	♣ 9 7 3

Het contract is 3 SA door Oost. De uitkomst is Ru 3. Hoe maakt Oost zeker het contract?

Speelplan: u telt 8 vaste slagen maar de Sch blokkeren. Dus u heeft een entree nodig in de dummy. Dat kan in dit spel alleen Ru B worden. Het ligt eraan wat u in slag 1 heeft gedaan. Heeft u deze slag gepakt met de 'goedkope' Ru 9, dan gaat u down. U moet de 1^e slag nemen met een hoog plaatje: dan kan u de Sch in de hand deblokken en heeft u aan tafel nog Ru B als entree om bij der Sch te komen voor 9 slagen.

Ergernis aan de bridgetafel

Deze keer geen nieuw probleem maar het antwoord van Berry Westra op een vraag over een veel voorkomende ergernis aan de bridgetafel: het lange nadenken door een tegenstander. Berry zegt daarover: "Er staat geen tijdslimiet op een denkpauze. Wel hebben de spelers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de te spelen spellen binnen een bepaalde tijd af te werken. Wanneer een tegenstander buitensporig veel tijd neemt mag je hem daar best op wijzen. Dat een lange denkpauze ten koste gaat van de eigen concentratie is vervelend, maar daar heb ik geen oplossing voor."

Ik vul dat aan met het volgende: als denkpauzes veelvuldig en onnodig voorkomen bij een speler, of als u de indruk heeft dat met denkpauzes ongeoorloofde informatie wordt gegeven aan de partner is het aangewezen om de arbiter te roepen.



Colofon



Redactie: Ralph Julsing

E-mailadres: rjulsing@casema.nl

Tel.: 06-40758524

Heeft u een bericht, een aankondiging of gewoon iets leuks dat u graag wilt delen met de leden van Sociëteit Amicitia, dan kunt u uw bijdrage - het liefst met een foto - naar bovenstaand e-mailadres zenden. Even bellen mag natuurlijk ook. Elke bijdrage voor uw Nieuwsbrief is meer dan welkom.

Vragen, berichten of mededelingen voor het bestuur kunt u natuurlijk richten tot het secretariaat via de website: <https://amicitia-rijswijk.nl/contact>.

Ook kunt u direct een bericht sturen naar e-mailadres: info@amicitia-rijswijk.nl

